

# Nieuwsbrief



In deze nieuwsbrief:

- de vieringen 1<sup>ste</sup> halfjaar 2023
- het 50 jarig jubileum
- twee jubilarissen

Na een lange afwezigheid, o.a. vanwege corona, is hier de nieuwsbrief van het Nijmeegs Byzantijns Koor.

Dit jaar zingen wij nog:

- zaterdag 10 december de Goddelijke Liturgie
- zaterdag 17 december de Vespers voor Kerstmis

Beide vieringen vinden plaats in de Titus Brandsma Memorialkerk en beginnen om 19.00 uur. Denk u aan een dikke jas en wellicht een kussentje, dit i.v.m. de temperatuur in de kerk..



Het Bestuur dankt allen die ons in 2022 op enigerlei wijze gesteund hebben.

Wij hopen ook in 2023 op uw steun te mogen rekenen.

Tevens wensen wij u allen een mooi en gezegend Kerstfeest en voor 2023 veel liefde en gezondheid.

### Vieringen in 2023

zaterdag 14 januari	zaterdag april geen viering *
zaterdag 11 februari	zaterdag 13 mei
zaterdag 11 maart	zaterdag 10 juni

- \* omdat het Christelijk en Orthodox Paasfeest samen vallen is er geen celebrant beschikbaar.

Op 7 mei vindt er een concert plaats in de Groenestraat kerk. Op onze website vind u t.z.t. meer informatie.

Dit jaar vieren we het feit dat het Nijmeegs Byzantijns Koor 50 jaar bestaat. Er zijn een aantal bijzondere uitvoeringen geweest.

Het koor ontving een uitnodiging om op 25 september een Byzantijnse liturgie te verzorgen in de St. Jansbasiliek in 's-Hertogenbosch. Een bijzondere uitnodiging! Het gebeurt niet vaak dat er in de St. Jan een H. Mis volgens de Byzantijnse ritus wordt opgedragen. Om de grote kathedraal met voldoende volume te kunnen vullen werd in overleg met de dirigente besloten de leden van het Arnhems Slavisch Koor om ondersteuning te vragen. Het Arnhems Slavisch Koor staat eveneens onder leiding van onze dirigent Svetlana van Wielink. Zodoende kon er met een "groot" koor gezongen worden. Er waren gezamenlijke repetities om de koren op elkaar af te stemmen. Het werd een prachtige viering die door een groot aantal mensen bezocht werd. Eveneens was de liturgie via livestream te volgen.

Na de viering werd aan twee leden van het Tilburgs Byzantijns Koor de pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia" uitgereikt door onze celebrant Ton Sip.



Op zaterdagavond 8 oktober vond er i.v.m. ons 50 jarig jubileum een feestelijke liturgieviering plaats in de Titus Brandsma Gedachteniskerk. Er waren erg veel mensen zodat er heel wat extra stoelen moesten worden aangedragen om iedereen van een zitplaats te kunnen voorzien. Midden in de kerk was een etagère opgebouwd met 50 brandende kaarsjes.



Het koor zong de gezangen welke horen bij de 18e zondag na Pinksteren.

Onze celebrant Ton Sip vertelde in zijn preek uitvoerig over zijn eerste kennismaking met de Byzantijnse liturgie. Hij bezocht in zijn studententijd bij toeval een

Byzantijnse viering in de Cenakelkerk. Een viering die door het Nijmeegs Byzantijns Koor muzikaal werd opgeluisterd. Hier werd de basis gelegd voor zijn liefde voor de Oosterse kerk aldus Ton Sip. Ook memoreerde hij twee leden van het NBK, Miesen Paul van Dijk, die beiden al 50 jaar lid zijn van het NBK.



Na afloop van de liturgie was er een druk bezochte nazit. Er werd zoals gebruikelijk koffie en thee geschonken. Dit keer met een lekkere traktatie. De heren van het NBK werden verrast met een strikje. Er moest een keuze gemaakt worden uit een aantal voorbeelden. De heren hebben gekozen voor het bordeauxrode strikje. Bij concerten is er dan een uniforme uitstraling. Daarna werd met elkaar het glas geheven en getoost op het jubilerende koor.



Op zondag 6 november gaf het Nijmeegs Byzantijns Koor ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan een concert in de Cenakelkerk in Heilig Landstichting. De kerk leent zich door haar entourage uitstekend voor de Byzantijnse gezangen. Er waren ruim 250 bezoekers. Niet alleen bekenden, maar ook vele "nieuwe gezichten" mochten wij verwelkomen. Het publiek luisterde met bijzonder veel aandacht, het was doodstil zelfs geen kuchje te

horen aldus een van de medewerkers van de Cenakelkerk. Het koor zong bekende maar ook minder bekende werken.

Na een daverend applaus kreeg onze dirigent Svetlana van Wielink een prachtige bos bloemen aangeboden. De solisten werden verrast met een fles wijn.

Daarna nam de voorzitter, Hans Smulders, het woord.

Hij vertelde in het kort de ontstaans|geschiedenis van het koor. Op de zolder van de school aan de Stieltjesstraat in Nijmegen werd in de jaren '50 een Byzantijnse kapel ingericht. Een van de medeoprichters was heer Van Dijk Sr. Zijn 3 zonen werden min of meer verplicht lid van het koortje dat daar zong. In 1972 kwam er een afscheiding en werd het Nijmeegs Byzantijns Koor opgericht. Een koor dat bestond uit 5 dames en 4 heren. De eerste Byzantijnse viering vond plaats in juli 1972. Het was het begin van een traditie die tot de dag van vandaag in stand is gebleven.





De voorzitter richt zich tot twee jubilarissen. Mies en Paul van Dijk. Beiden 50 jaar lid van het NBK. Een prestatie op zich.

Hoeveel mensen zijn er 50 jaar lid van een vereniging. Het wordt helaas nergens bijgehouden maar ik kan jullie verzekeren dat jullie in Nederland een uitzondering zijn.

Paul, alhoewel dames voor gaan begin ik toch met jou. Jij komt uit een zeer gelovig nest. Een gezin waarin dienstbaarheid zowel op kerkelijk als maatschappelijk vlak hoog in het vaandel stond. De drie gebroeders Van Dijk hebben letterlijk aan de basis van het Nijmeegs Byzantijns Koor gestaan. Jou overleden broers Rudolf en Jos en jij hebben de oprichting van het koor gestalte gegeven. Rudolf die jarenlang als Karmeliet in de Byzantijnse Liturgie is voorgaan, Jos, die vele bestuursfuncties bij het NBK heeft vervuld. En dan de derde van Dijk, dat ben jij Paul. Een zeer trouw lid van het NBK. De instelling "dienstbaarheid" die jou zo met de papepel is ingegeven is voor jou geen holle frase. Tot de dag van vandaag ben jij zowel voor het koor als zanger en bestuurslid als ook in de Groenestraat kerk als koster actief. Paul wij zijn dankbaar met jou lidmaatschap, maar..... jij bent het ook het NBK dank verschuldigd.

Immers het NBK heeft jou en Marlies samengebracht, een onvoorwaardelijke liefde die ook al 50 jaar duurt. Dat je zoveel tijd kunt besteden aan de gemeenschap komt mede door de grote steun van je echtgenote. Marlies, jou dank ik namens het koor voor de vele uren dat je je echtgenoot hebt afgestaan. Ook Marlies krijgt een mooie bos bloemen. Paul, ik kan bij wijze van spreken een hele middag uitweiden over alles wat je voor het koor hebt gedaan zoals de koor reizen die je georganiseerd hebt.



Paul, niet alleen namens alle leden van het Nijmeegs Byzantijns Koor, maar ik weet zeker dat ik ook namens de bezoekers van de maandelijksse liturgie spreek, heel, heel veel dank.

Mies, als vrouw begin 30, werd jij lid van het koortje van de Byzantijnse kapel op de zolder in de Stieltjesstraat. Als jonge onderwijzeres had jij in je opleiding een stuk zangtechniek gekregen. Dat versterkte je muzikale kwaliteiten, die bij het NBK zeer goed van pas kwamen. Met veel enthousiasme volgde je de repetities en de vieringen. Maar al spoedig bleek dat je niet alleen gevoelig was voor de mooie muziek.

Ik weet niet hoe de opstelling van het koor in die jaren was, maar als ik de verhalen vanuit het verleden moet geloven dan keek je regelmatig achterom naar een van de knappe heren "Van Dijk". Je gooide al je charmes in de strijd en Jos viel als een blok voor jou. Een huwelijk volgde. Via jouw man Jos, die ons helaas in 2010 ontvallen is en die jarenlang voorzitter was van de liturgiecommissie, kreeg jij alle ins en outs over de Byzantijnse liturgie mee.



Als er - onverhoopt een fout gekozen gezang op de lijst stond - kwam er een terechte opmerking van jou. Je bent niet alleen een zeer trouw lid, maar ook een kritisch lid. Je houdt alles in de gaten en kijkt of het loopt zoals het behoort te gaan. Bij het 25 jaar bestaan van het NBK heb jij, samen met Jos en Paul een prachtige kroniek geschreven. Mies je bent op vele vlakken binnen het NBK actief geweest en we zijn blij dat je nog steeds je stem bij de alten laat horen. Heel veel dank!

Hierna overhandigt de voorzitter aan beide jubilarissen een speciaal ontworpen zilveren boekenlegger.

Door de inzet van velen zijn wij als NBK in staat om al 50 jaar iedere maand een Goddelijke Liturgie in het "Kerk-Slavisch" te verzorgen. Een traditie die wij met elkaar nog jarenlang in stand willen houden.

Weet u dat wij, als niet kerk gebonden koor, financieel volledig afhankelijk zijn van de contributies van onze zangers aangevuld met donaties? Alle kosten, zoals honorarium dirigent en incidenteel de celebrant, bladmuziek, huur oefenruimte etc. komen volledig ten laste van het Nijmeegs Byzantijns Koor.

De gebruikelijke collecte tijdens de vieringen komt echter volledig ten goede van de Titus Brandsma Gedachteniskerk.

Donaties zijn voor ons koor een vaste bron van inkomsten. Vandaar dat wij een beroep op u doen om ons financieel te ondersteunen. Dit kan als donateur al vanaf € 50,- per jaar.

Als u donateur wilt worden neemt u dan contact op met de voorzitter van het NBK, Hans Smulders.

telefoon : 06 11 75 91 32

e-mail : voorzitter@nijmeegsbyzantijnskoor.nl

Wij zijn u zeer erkentelijk.

En...als u uw stem wilt laten horen, bezoek dan eens op de maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur vrijblijvend onze repetitie in de Titus Brandsma Memorialkerk. Als u zich van te voren bij de voorzitter aanmeldt zorgen wij dat er een map met bladmuziek voor u klaar ligt.

Het bestuur van het Nijmeegs Byzantijns Koor is bereikbaar via:

secretariaat : Frans Halsstraat 20, 6566 WZ Millingen aan de Rijn

telefoon : 06 55 59 76 14

e-mail : secretaris@nijmeegsbyzantijnskoor.nl

website : www.nijmeegsbyzantijnskoor.nl