

# Nieuwsbrief



In deze nieuwsbrief:

Pasen 2024

Dries van Agt

Van de voetwassing naar een leven geleid door de Geest

Dankwoord van de penningmeester

Programma Liturgie tot de zomervakantie 2024

Christos Voskrese! Voistinu voskrese!

Zingt u graag en spreekt het koor u aan?

Pasen 2024  
 Verrijzenis van onze Heer en God en Verlosser  
 Jezus Christus



Komt en ontvangt het licht van het Licht  
 dat geen ondergang kent  
 en verheerlijkt Christus,  
 Hij is opgestaan uit de doden.

Uw verrijzenis, o Christus, onze Verlosser,  
 bezingen de engelen in de hemelen.  
 Geef ook aan ons die op aarde zijn,  
 dat wij U met een zuiverhart verheerlijken.

Liturgie van Pasen

## Dries van Agt



Een van onze trouwe bezoekers aan de maandelijkse Liturgie, de heer Dries van Agt, is zoals u allen weet op 9 februari van dit jaar overleden.

Het Nijmeegs Byzantijns Koor heeft op maandag 23 oktober jl. een optreden mogen verzorgen voor de bewoners van verzorgingshuis Sterreschans, waarbij ook de heer van Agt en zijn echtgenote aanwezig waren. Speciaal op zijn verzoek werd het "Onze Vader" van de componist Kedrov gezongen. Het raakte hem zeer.

Bij het schrijven van dit stukje moest ik denken aan het onderstaande waaruit zijn grote liefde voor de Byzantijnse Liturgie blijkt:

In dagblad TROUW, van zaterdag 10 juni 2017, in de rubriek "Tien Geboden" stond een aardige uitspraak bij het 2e gebod van onze voormalig premier Dries van Agt.

Aan de hand van de "Tien Geboden" probeert de interviewer tot de "ziel" van de geïnterviewde door te dringen. Op deze manier krijgen de lezers een ander of duidelijker beeld van prominenten die voor dit programma gevraagd werden.

Bij het tweede gebod: "Gij zult de naam van de Heer uw God niet zonder eerbied gebruiken", lezen we:

*"Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar ik blijf bij alle geloofstwijfel vasthouden aan mijn verering en bewondering voor de Byzantijnse liturgie in het christelijke Oosten. Die bezigt niet de volkstaal - is dus voor de gelovigen onverstaanbaar - maar is hoogst waardevol als een eerbiedige verwijzing naar het ons gans en al overstijgende mysterie."* Aldus de heer van Agt.

We zullen hem missen en wensen zijn familie en vrienden sterkte met het verlies.

Jan van Velsen

## Van de voetwassing naar een leven geleid door de heilige Geest



De heilige Bishoi of Pishoi (320-417 AD), is een heilige van de Koptisch Orthodoxe Kerk van Alexandrië. Hij heeft als bijnaam: *Ster van de woestijn* en *Veelgeliefde van onze Redder*. Na zijn dood is zijn lichaam niet vergaan, maar tot op de dag van vandaag intact gebleven. Het wordt bewaard in het Koptisch Orthodoxe klooster van Wadi El-Natroun in Egypte.

Van abba Bishoi wordt verteld dat hij onze Heer Jezus Christus heeft gezien; dat hij liefdevol was, nederig en eenvoudig. Hij leidde een leven van bijzonder veel ascese en gebed.

Over abba Bishoi doen vele verhalen de ronde, zoals

de volgende gebeurtenis.

Op een bijzonder warme dag, toen abba Bishoi aan het bidden was, zag hij een monnik die er erg moe uitzag. Hij was broodmager en had honger. Abba Bishoi nodigde de arme man uit in zijn hut om wat te rusten en iets te eten. Hij zette hem voedsel en water voor en waste zijn vermoeide voeten, zoals de gastvrijheid dit voorschreef. Abba Bishoi voelde zich gelukkig en vredig in tegenwoordigheid van deze gast. Het gezicht van de vermoeide monnik begon te stralen en een hemelse glimlach kwam over zijn gelaat. “Deze monnik weet hoe het er in de hemel uitziet,” dacht abba Bishoi. Toen de monnik weer vertrok, glimlachte hij en zei: “Jij hebt de Heer Jezus Christus mogen aanschouwen. Ik ben gekomen om jou veel zegeningen te brengen.” Daarna werd de monnik in de hemel opgenomen.

Omdat abba Bishoi zijn leven in Gods hand had gelegd, overkwamen hem de wonderen van de Heer. Hij werkte de Geest van God niet tegen en als gevolg daarvan ontving hij vele persoonlijke genaden van de Heer. Hoe meer hij zichzelf aan de Hem toevertrouwde, des te meer was de Heer genoodzaakt voor hem te zorgen.

Het voorbeeld van abba Bishoi laat zien dat een toegewijd leven iemand aanzet om andere geestelijke deugden na te streven, zoals gehoorzaamheid, geduld en volharding. Het is onze vrije wil die het ontwikkelen van deze deugden in de weg kan staan. Iemand die zichzelf niet geheel en al aan de Heer overgeeft kan niet gehoorzaam zijn, want gehoorzamen is je toevertrouwen.

Door mijzelf over te geven en bepaalde omstandigheden te accepteren, ook als deze niet bijzonder bevorderlijk zijn om de doelen te bereiken die ik mijzelf stel, werk ik aan de deugd van geduld. Geduld verrijkt mijn leven en brengt volharding voort. Het helpt mij en ons om de vele bergen te beklimmen voordat wij ons uiteindelijke doel bereiken: binnengaan in de vreugde van de Heer.

Uiteindelijk zullen vreugde en vrede een toegewijd leven begeleiden. Voor mij is de bron van vreugde en de vrede die daarmee gaat gepaard: het doen van de wil van God en mijn geloof daarin.

Mogen wij van het toegewijde en overgegeven leven van abba Bishoi leren, dat het niet de omstandigheden zijn die ons dagelijks leven bepalen. De gebeurtenissen en de omstandigheden kunnen ons uiteindelijk niet bepalen indien wij dienstbaar en overgegeven zijn aan de Heer Jezus Christus. Het allerbelangrijkste is om in ons dagelijks leven *“In Christus te blijven”* (Johannes 15:4-10) en dat niet op te geven.

Bisschop Youssef. Koptisch Orthodox Diocees van de Zuidelijke Verenigde Staten.



## Dankwoord van de penningmeester

Als penningmeester van het Nijmeegs Byzantijns Koor, wil ik – namens het bestuur en de leden – de donateurs die hun jaarlijkse bijdrage hebben overgemaakt hartelijk danken. Dankzij uw donatie zijn wij in staat ons koor en de Byzantijnse vieringen voort te zetten. Omdat niet van alle donateurs alle gegevens bekend zijn verzoeken wij u bij het overmaken uw adres, woonplaats en liefst e-mail te vermelden.

Van enkele donateurs is de betaling nog niet binnen. Wilt u dit dan als een vriendelijke reminder zien.

Natuurlijk kunt u ook als u ons wilt steunen ook een eenmalige bijdrage overmaken op NL 15 INGB 0003878877 t.n.v. Nijmeegs Byzantijns Koor. Dat kan onder vermelding van "steun het NBK".

Mathieu Heijnen, penningmeester

## Programma Verspers en Liturgievieringen 2024

<b>De vieringen tweede helft tot de zomervakantie 2024</b>			
Zaterdag	Liturgie	Zaterdag 13 april	Liturgie
Zaterdag	Liturgie	Zaterdag 11 mei	Liturgie
Zaterdag	Liturgie	Zaterdag 08 juni	Liturgie
De vieringen vinden plaats in de Titus Brandsma Gedachteniskerk, Keizer Karelplein te Nijmegen en beginnen om 19.00 uur.			



## Christos voskrese! Voistinu voskrese!



Met deze christelijke groet en paaswens gaan wij op weg: naar onze geliefden, onze vrienden en onze medemensen.

Het paasfeest is geen afsluiting van de Veertigdagentijd, maar een naar voren worden gelanceerd, door de Geest, naar Pinksteren en verder. Christus gaat ons voor op de weg. Hij trekt op met de leerlingen en met ons, zoals staat in de lezing uit de Handelingen van de Apostelen hoofdstuk 1. Aan de apostelen die Hij had uitgekozen door de heilige Geest, heeft Jezus zijn opdracht gegeven. Aan hen heeft Hij veertig

dagen lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God. Hij zei: “Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn... tot aan de uiteinden van de aarde.”

Laten wij dan op weg gaan, want wij staan aan een nieuw begin. Zoals in het boek Genesis worden wij aangesteld om de tuin van de aarde te behoeden en te bewerken, opdat de aarde vrucht zal dragen in het Koninkrijk van onze God.

Het bestuur, dirigente en leden van het Nijmeegs Byzantijns Koor wensen u mooie paasdagen.

## Zingt u graag en spreekt het koor u aan?



Het Nijmeegs Byzantijns Koor zingt meerstemmig a capella, onder leiding van dirigente Svetlana van Wielink. Op dit moment bestaat het koor uit 25 zingende leden.

Wilt u meezingen? U bent van harte welkom een repetitie bij te wonen. Bij aanmelding zal gezorgd worden voor een map met de partituren. Wij repeteren elke maandagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur in de Titus Brandsmagedachteniskerk aan het Keizer Karelplein in Nijmegen.

Voor meer informatie belt u met Jan van Velsen,

telefoonnummer: 024 357 37 47

of kijk eens op: [nijmeegsbyzantijnskoor.nl](http://nijmeegsbyzantijnskoor.nl)

Het bestuur van het Nijmeegs Byzantijns Koor is bereikbaar via:

secretariaat: Frans Halsstraat 20, 6566 WZ Millingen aan de Rijn

telefoon: 06 55 59 76 14

e-mail: [secretaris@nijmeegsbyzantijnskoor.nl](mailto:secretaris@nijmeegsbyzantijnskoor.nl)

website: [www.nijmeegsbyzantijnskoor.nl](http://www.nijmeegsbyzantijnskoor.nl)

bankrekening: NL 15 INGB 0003878877 t.n.v. Nijmeegs Byzantijns Koor