



Nieuwsbrief Kerstmis 2024

In deze nieuwsbrief:

- Komt, laat ons aanbidden
- Kerstmis: de geboorte van Jezus Christus.
- Programma Liturgieviering
- Iconenwijding

Komt, laat ons aanbidden...

Het woord Vespers komt uit het Latijn, van *vespera* dat avond betekent. Dit avondgebed uit de joodse eredienst werd door de eerste christenen overgenomen en behoren tot de getijden van de Rooms-katholieke en Oosters-orthodoxe Kerk.



In de Byzantijnse traditie bestaan de Vespers uit:

- een opening: 'Trisagion' en inleidende psalm 103
- een grote litanie
- een aantal psalmen die samen 'kathisma' worden genoemd
- een kleine litanie
- de hymne 'O, Vreugedevol Licht'
- de prokimen als voorbereiding op de schriftlezing
- gebeden
- de aposticha, verzen met betrekking tot de kerkelijke feestdag; op zaterdag wordt de wederopstanding bezongen
- de lofzang van Simeon
- lofzang op de Drie-eenheid
- het Onze Vader
- Troparia: verzen met betrekking op de volgende dag
- slotgebeden.

Met het vieren van de Vespers bij zonsondergang begint in de Byzantijnse traditie de nieuwe dag. Met dit avondgebed op zaterdagavond luiden wij de zondag in. Een nieuwe week begint met het danken en loven van onze Heer.

Kerstmis: de geboorte van Jezus Christus, feest van vrede



Deze bijzondere kerstschilderingen zijn gemaakt door de Hongaarse zuster Margit Mayer (Budapest 1903 - Mariabesnyo 1995). In 1948, twee jaar voordat in Hongarije de kloosterordes werden verboden, kwam dit kunstwerkje via via in Nederland terecht.

Op een drietal prachtige geschilderde tafelen – die in deze Nieuwsbrief voor Kerstmis zijn afgedrukt - wordt de geboorte van Jezus uitgebeeld. Het zeer verfijnde tekenen doet denken aan de Tibetaanse tangha teken- en schilderkunst. Met zeer dunne penselen worden minutieus met hele dunne lijntjes de tekeningen geschilderd. Dit schilderen gebeurt zonder vergrootglas in uiterste concentratie. Het schilderen is een vorm van mediteren.



Zuster Margit Mayer studeerde af in de kunstgeschiedenis, met bouwkunst als specialiteit. Helaas hebben de gruweldaden van het communistische bewind in die tijd haar geestelijk vermoord, waardoor er na de jaren '50 bijna geen tekeningen en schilderijen van dit niveau van haar verschenen zijn. Alhoewel de wereld nog steeds wordt geteisterd door oorlogen en geweld begint de vrede bij onszelf.

Jan van Velsen

Programma Liturgievieringen en Vespers 2025

Zaterdag 21 december 2024 Vespers voor Kerstmis

Deze Vesperviering vindt plaats in de Dominicuskapel van Huize Rosa, Rosa de Limastraat 10, 6543 JG NIJMEGEN en begint om **17:00 uur**

Zaterdag 11 januari 2025	Liturgie
Zaterdag 08 februari 2025	Liturgie
Zaterdag 08 maart 2025	Liturgie
Zaterdag 12 april 2025	Liturgie

De viering van de Goddelijke Liturgie vindt plaats in de Titus Brandsma Gedachteniskerk, Keizer Karelplein 19, 6512 CJ NIJMEGEN en begint om 19:00 uur.

Iconenwijding



Op zaterdag **8 februari 2025** zal tijdens de Goddelijke Liturgie gelegenheid zijn om meegebrachte iconen te laten wijden. Indien u hiervan gebruik wilt maken gelieve u dit vooraf te melden – liefst via e-mail – bij het secretariaat van het NBK (zie hieronder).



*De leden, bestuur en dirigent
van het Nijmeegs Byzantijns Koor
wensen u allen een vredig kerstfeest
en voor 2026 veel liefde en gezondheid*

Het bestuur van het Nijmeegs Byzantijns Koor is bereikbaar via:
 secretariaat: Frans Halsstraat 20, 6566 WZ Millingen aan de Rijn
 telefoon: 06 55 59 76 14
 e-mail: secretaris@nijmeegsbyzantijnskoor.nl
 website: www.nijmeegsbyzantijnskoor.nl
 bankrekening: NL 15 INGB 0003878877 t.n.v. Nijmeegs Byzantijns Koor